

UTFLYKT TILL LANDSORT 9 JUNI 2022

Berättad av Monica Örling

Det började när vi klev av pendeln vid Nynäs Gård, för då hittade vi resten av sällskapet, som under resan varit utspridda på det väldigt långa tåget. Vi tog en buss till Ankarudden; en resa på 35 minuter. Där väntade Waxholmsbåten, som på 30 minuter tog oss till Landsorts västerhamn. Vädret var vackert och det blåste inte nämnvärt.

Vi var indelade i tre grupper, och vår grupp skulle besöka Batteri Landsort först. (Jag misstänker att de andra fick fika vid ankomsten, men det var 2,6 km att gå, så vi hade inte tid med det.) Vägen gick genom ett vackert landskap, och det fanns en hel del att se på vägen. Det var grönt och allting blommade. Mycket träd, så vi såg sällan vattnet. Det fanns en del betande kor och getter på ön, som väl hjälper till att hålla landskapet öppet.

Vi gick förbi en skylt mot Öjavallen, en gammal labyrint och en pestkyrkogård. Pesten kom till Öja 1705, och där fanns ett träkors över det första dödsoffret. Vidare fanns det en fin skulptur till minne av Albert Holm, som gjort ristningar. Skulpturen är gjord av en öbo.

När vi kom fram, togs vi emot av Jack, som var en riktig eldsjäl och verkligen visste vad han talade om. Anläggningen var imponerande med all genomtänkt teknik för att försvara oss under kalla kriget. Den invigdes 1977, och blev alltså inte så långvarig. På 1990-talet ansågs inget vidare försvar så viktigt, och efter år 2000 monterade man ner det mesta. Det som lämnades kvar är det museum, som vi fick besöka i dag.

Sen var det dags att gå tillbaka. Vi mötte några från andra grupper, som hade hyrt cyklar för att snabbare kunna ta sig mellan restaurangen och batteriet. Men vi promenerade, och till slut kom vi fram till restaurang Svedtilja, där vi fick lunch. Det var en mycket god fish and chips. Fisken var pankopanerad torsk, chipsen var hemmagjorda och som tillbehör var det friterade kapris, friterad dill och apelsinmajonnäs. Det var mycket gott. Och naturligtvis satt vi utomhus på den fina altanen, för vädret var fortfarande soligt och skönt.

Sen var det dags för nästa programpunkt: Byn och fyren. Fyren har sitt ursprung i ett brev från Gustav Vasa från 1535, där han ville ha en båk och lots på Öja. Och sedan dess har det funnits en fyr/båk på ön. Vi hade en trevlig guide, som förde oss upp till fyren. De som ville fick klättra upp för den långa spiraltrappan och gå ut och beundra utsikten. Därefter gick vi tillbaka ner mot hamnen, där Waxholmsbåten väntade för att ta oss tillbaka till fastlandet. Bussen tog oss sedan till pendeln, där vi skildes, eftersom alla ville sitta i olika ändar av tåget.

Det var en mycket trevlig resa, och vi tackar reseledarna Yngve Henriks och Lennart Sjöholm så mycket för den goda planeringen och inte minst den bra resebeskrivningen som var utskickat i förväg. Lennart hade tyvärr blivit sjuk, men Yngve lyckades hålla ihop hela sällskapet ändå.

SPKJ, (SAAB Pensionärsklubb, Järfälla)

Reseberättelse och några Bilder från Heldagsutflykt till Landsort den 9 juni 2022.

Fotograf: Kent Magnusson



SPKJ, (SAAB Pensionärsklubb, Järfälla)

Reseberättelse och några Bilder från Heldagsutflykt till Landsort den 9 juni 2022.



SPKJ, (SAAB Pensionärsklubb, Järfälla)

Reseberättelse och några Bilder från Heldagsutflykt till Landsort den 9 juni 2022.

